

Een Nuchtere Rotterdamse in Zeeland!



Mijn naam is Anita Ilmer en van oorsprong Rotterdamse. In 1998 heb ik de grote stad verruild voor een dorp. In 2010 kocht ik mijn (Appelboom)huis in Kerkwerve, een dorpje op het mooie eiland Schouwen-Duiveland.

Als jong mens had ik al interesse in het creëren van mooie dingen, het spirituele, en voeding. Om mijn vragen beantwoord te krijgen heb ik verschillende vakopleidingen gevolgd; Praktijk voerend Psychologisch Astrologe, Dames Maatcoupeuse, Kleuranaliste, Orthomoleculaire voedingsadviseuse tot aan Voortgezet Management.



In 2010 heb ik Chaldea, Spiritueel Centrum opgericht. Met als basis werken met de Astrologie. Al snel volgde Spirit and Health om de voeding en het energiewerk beter vorm te geven. En onlangs heb ik "Het Appelboomhuis" opgericht. "Het Appelboomhuis" is voor mij een ontmoetingsplek om de medemens te bereiken, gezellig samen te zijn en hobbies te delen. Wellicht ook om de impasse van het isolement te doorbreken tijdens de onzekere tijd waarin wij nu leven. Ik verkoop niks, ik geef geen therapie, ik leid niemand op, het is allemaal op informele basis. Contact hebben met elkaar vanuit mijn wens te delen.

"Het Appelboomhuis" is het huis waar je welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn, en waar je de helpende hand krijgt om je dromen waar te maken. Een plek voor verwondering.

Een project waar er specifiek ruimte is voor het creatieve, in de breedste zin van het woord.

Met mijn Zon in Boogschutter ben ik altijd in voor een nieuw avontuur. Mijn passie is mensen zoals jij te ondersteunen in het helder krijgen waar je wensen liggen en hoe je je dromen kunt waarmaken.

Wat er niet is, kan gecreëerd worden. Vanuit die visie werk ik, zo sta ik in het leven en heeft mij al veel gebracht. Wil je weten hoe dat voor jou kan werken? Neem gerust contact met mij op.

Gegevens.....

